



GLOBALE FORTÆLLERE 2019

Mød de fire Globale Fortællere fra Zanzibar. De kommer til Danmark for at være en del af Konfirmand Aktion 2019.



AHADI LUKA NGIMBUDZI

Jeg er 28 år gammel og kommer oprindeligt fra fastlandet i Tanzania. Jeg voksede op i en lille landsby, Njombe og var den ældste i en søskendeflok på fire. Min barndom var fattig. Mine forældre var landmænd, så vores indtægt og mad kom fra vores dyr og afgrøder.

På et tidspunkt fik jeg, med mine forældres hjælp, muligheden for at læse økonomi. Jeg greb muligheden, selvom det betød, at jeg måtte rejse fra min familie. Jeg blev økonom og flyttede derefter til Zanzibar, fordi mit hjertes udkærne kommer derfra. Vi blev gift og i 2017 fik vi vores søn, Moses, der er 7 måneder gammel.

Min kone og jeg bor nu i Mwanakwerekwe, hvor den luthersk-evangeliske kirke ligger. Vi går i kirke der, og jeg er blevet kirkens revisor. Jeg er også med til kirkens bibelstudie hver onsdag med mange af Zanzibars præster. Vi diskuterer forskellige dilemmaer og tro generelt. Det har altid ligget dybt i mig at stole på Gud. Det har jeg

gjort gennem hele mit liv, og Gud har hjulpet mig til, hvor jeg er nu. Han gav mig styrken til at klare mig igennem studiet, som jeg netop har færdiggjort. Jeg drømmer, om at læse videre på universitet. Da jeg ikke er vokset op med så mange muligheder, ser jeg det som en fantastisk gave at få ny viden.

Det jeg sætter højest i mit liv er at være glad. Jeg er glad, når jeg er sammen med min familie, og når jeg får nye indsigter og oplevelser.

Jeg glæder mig til at komme til Danmark. Jeg håber min historie kan inspirere mange, og at vi kan lære af hinanden. Mit håb er, at de danske unge - gennem min fortælling - vil lære en masse nyt og blive mere bevidste om de muligheder, de har. Jeg glæder mig også til at fortælle, hvad den kristne tro betyder for mig og for Zanzibar. Jeg ser selvfølgelig frem til at møde en ny og helt anderledes kultur og spejle mig selv og min tro i alt det nye.



EMMANUEL JACKSON KEJO

Jeg hedder Emmanuel Jackson, men alle kalder mig Imma. Jeg er 34 år gammel og bor på Zanzibar sammen med min kone Martha. Vi har en søn, Jonathan på 11 år.

Jeg er født i Kilimanjaro i Tanzania, hvor jeg boede sammen med mine forældre. Efter jeg var færdig med universitetet, skulle jeg finde ud af, hvad jeg ville med mit liv. På det tidspunkt boede to af mine fætre allerede på Zanzibar, så jeg tog til øen for at finde et job. Min ene fætter var ingeniør og den anden solgte souvenirs nede på strandene til turisterne. Ingen af delene var noget for mig, så jeg begynde at arbejde på en restaurant som tjener. Senere fik jeg arbejde på et hotel som tjener. Mit mål, da jeg startede på hotellet, var at blive den bedste manager og jeg arbejder nu som general manager. Jeg kunne godt tænke mig at blive direktør for mit eget hotel, men lige nu har jeg andre planer for fremtiden.

Jeg har sammen med min kone købt et stykke jord ovre på fastlandet i Tanzania i byen Mbeya, som ligger ved grænsen til Zambia og Malawi. Her vil vi starte et hospital og dyrke en økologisk plantage. Vi havde egentlig snakket om at bygge et hostel, men da vi kom til byen, kunne vi se, hvor meget folk havde brug for et hospital i nærheden. Planen er, at vi vil flytte dertil inden for 5 år.

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Danmark - til at fortælle jer om Zanzibar og Afrika og svare på jeres spørgsmål. Jeg glæder mig også til at fortælle jer, om de udfordringer vi har her på Zanzibar, og om hvordan det er at være en del af et kristent mindretal. Jeg er vild med at lave mad, og glæder mig til at lære den danske madkultur at kende. Men vigtigst af alt glæder jeg mig til at dele glæden ved Jesus og kirken. Vi ses!



FREDILICK GEOFRY (FREDDY)

Jeg hedder Freddy og er 27 år gammel. Jeg er født i Tanzania, men har nu boet på Zanzibar i næsten 7 år. Jeg er født i en kristen familie som ikke havde mange ressourcer.

Jeg begyndte at komme meget i kirken, og som 7-årig startede jeg til konfirmationsundervisning. Det var der, jeg rigtigt begyndte at lære om Jesus.

Da jeg ankom til Zanzibar, var jeg meget stærk i min tro, og eftersom der er mange muslimer på Zanzibar, var det meget svært for mig i starten. Med hjælp fra min mor og min søster lærte jeg at tilpasse mig. Nu har jeg muslimske venner, og vi snakker sammen om tro.

Jeg er meget ivrig efter at lære om andres tro. Mine venner har læst op fra koranen og oversat for mig, og jeg har læst bibelvers for

dem. Vi har fundet ud af, at der faktisk er mange ting, som minder om hinanden. Vi ønsker alle at få et godt liv og en plads i paradiset/himlen.

Jeg har en søn på 1,5 år, som bor inde på fastlandet med sin mor. Hun er muslim, og hendes familie ville ikke tillade, at vi bliver gift, fordi jeg er kristen. De vil tillade det, hvis jeg konverterer til islam, men det vil jeg ikke. Det er hårdt for mig, at jeg ikke kan være sammen med hans mor, og at jeg ikke kan bo sammen med ham. Men jeg besøger ham hver gang, jeg er på fastlandet, og jeg arbejder på, at han skal få en god fremtid.

Jeg glæder mig til at komme til Danmark. Jeg glæder mig til at se, hvordan man lever i et andet land. Jeg vil gerne lære noget af jeres kultur, og jeg håber, at I kan lære noget af min!



FATNA NGOMUO

Jeg hedder Fatna og er 27 år gammel. Jeg er født på fastlandet i Tanzania. Jeg har en lille pige Kamigisha på 2 år som jeg elsker over alt på jorden. Desværre er jeg ikke sammen med hendes far længere, men jeg ønsker at skabe en god fremtid for Kamigisha, og sikre at hun får en uddannelse.

Begge mine forældre er døde, hvilket har været ret hårdt, så jeg har selv skulle skabe mine egne muligheder. Min mor og far var muslimer, men der er også kristne i min familie. Jeg begyndte at læse i Biblen og gå i kirke med mine venner, og der lærte jeg om Jesus og kristendommen. Efter nogle år besluttede jeg at blive døbt på Zanzibar.

Jeg har gået på gymnasium, og i 2010 startede jeg på universitetet for at studere jura på bachelor-niveau. I dag er jeg uddannet og arbejder som advokat på Zanzibar. Jeg er blevet advokat, så jeg kan skabe retfærdighed for fattige mennesker på Zanzibar. Jeg drømmer om i fremtiden at blive dommer.

Jeg glæder mig til at komme til Danmark og møde mennesker fra en anden kultur og lære en masse nyt. Jeg er spændt på at opleve, hvordan danskere udlever deres tro. På Zanzibar er der mange muslimer, så jeg glæder mig til at opleve et samfund, hvor majoriteten er kristne. Med mit ophold i Danmark håber jeg at kunne fortælle danskere, hvor godt det kristne liv er.

